

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλο και περισσότερο ακούμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τι είναι τελικά τα Α.Μ.Ε.Α.; Γιατί γίνεται τόσο συχνά λόγος γι αυτά; Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό θα λέγαμε πως: Άτομα με ειδικές ανάγκες είναι εκείνα που έχουν δυσκολία εξαιτίας σωματικών, συναισθηματικών και άλλων εμποδίων.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά προβλήματα. Αρχικά, δεν έχουν φίλους και νιώθουν την κοινωνική απομόνωση. Οι άνθρωποι γύρω τους είναι λογικό να αντιδρούν σε κάτι διαφορετικό, αλλά πολλές φορές δεν σέβονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα κοροϊδεύουν. Τα αποφεύγουν και τους φέρονται σαν να είναι άρρωστοι που φοβούνται να μην κολλήσουν. Επιπλέον, δεν τους παίρνουν εύκολα σε δουλειές, επειδή θεωρούν ότι δεν έχουν ικανότητες και κατάλληλη υποδομή στο χώρο εργασίας τους.

Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες λύσεις για τα άτομα αυτά, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες και αντιμετώπιση από όλους μας. Έχουμε ευθύνη και πρέπει να μην τους βλέπουμε με προκατάληψη. Αντίθετα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας από αυτούς είναι ξεχωριστός, όπως κι όλοι μας, γιατί είμαστε όλοι ίσοι κι όλοι διαφορετικοί. Να τους βοηθάμε κάθε φορά που αυτοί το χρειάζονται και να τους δίνουμε προτεραιότητα σε κοινόχρηστους χώρους. Να μην τους κοροϊδεύουμε, αλλά να τους κάνουμε φίλους και να τους δεχτούμε κοινωνικά χωρίς λύπηση για το πρόβλημά τους. Να τους δεχτούμε γιατί το αξίζουν και το δικαιούνται.

Πρέπει να τους αγκαλιάσουμε με αγάπη. Να ακούμε τις ανάγκες τους και να ενθαρρύνουμε τις δραστηριότητές τους ώστε να βρουν το θάρρος να αναδείξουν το ταλέντο τους. Τέλος, είναι σημαντικό οι γονείς να μάθουν στα παιδιά τους από μικρά να σέβονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες και το κράτος από την άλλη να τους βοηθάει να βρουν δουλειά αλλά να τους δίνει και χρήματα, ώστε να φροντίζουν καλύτερα τον εαυτό τους. Ελάτε όλοι να τους βοηθήσουμε να διώξουν τους φόβους τους. «Φόβισε τους φόβους σου με τα όνειρά σου», όπως έλεγε ο Τόνυ στη τελευταία θεατρική παράσταση που παρακολούθησαμε με το σχολείο μας.

Αν τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στην κοινωνία θα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα διώξουν μακριά τις φοβίες τους, θα δραστηριοποιηθούν περισσότερο και θα κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Όπως έλεγε και ο Τόνυ, «φόβισε τους φόβους σου με τα όνειρά σου!»... Έτσι μία μέρα... κι αυτοί θα ζήσουν καλά ...και πιο ΤΟΛΜΗΡΟΙ!

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας

Από τους μαθητές της Στ΄ τάξη